



De vlinder is een oudchristelijk symbool voor de verrijzenis.

Het leven van een rups gaat over
in het andere leven van de vlinder.

Christenen geloven ook
dat zij na dit leven overgaan naar een ander leven.

Het leven van een rups is gebonden aan de aarde,
het leven van een vlinder lijkt vrijer, hij vliegt hemelwaarts.

Christenen geloven ook
dat zij na dit leven
waarin zij met vele beperkingen gebonden zijn aan de aarde,
een ander leven mogen leiden dat vrij is van alle beperkingen.

Het christelijke geloof beweert echter niet dat het andere leven
vanzelfsprekend ook het meest gelukkige leven wordt.
Pas als wij Christus, die voor ons gekruisigd en verrezen is,
in ons aardse leven toelaten,
zal Hij voor ons ook het volmaakte geluk betekenen in de hemel.

2004 Allerzielen 2005

Vanuit de parochie

van de heilige Pius X te Echt namen wij afscheid van

Reinier van Haasen	90	Marlies Hintzen-Pustjens	46
Sef Golsteijn	77	Jos Hees	56
Jacqueline Tersteeg-Berkx	83	Sjaak op de Kamp	61
Giel Peeters	83	Rogé Jöris	32
Bep Puscedu-Severins	62	An Heijman-Geelen	80
René Gijzelaars	85	Jac Maessen	72
Harry Hover	84	Harrie Meuwissen	72
Netje Vossen	74	Henk Treuren	65
Francoise de Renet	79	Frans Peeters	77
Thei Gielen	82	Mia Wulms-Dieteren	83

*Hemelse Vader, eeuwige God,
help ons mee te werken aan de komst van uw koninkrijk tot de dag komt en het uur waarop wij
voor U zullen verschijnen. Verenig ons met onze broeders en zusters die wij hebben toevertrouwd
aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn heengegaan.*